

Illusies kwijtraken

Gisteren stuurde zag ik op de tijdlijn van iemand die mij vriendschap vroeg een aantal filmpjes die me schokten. En dat is wel bijzonder, want ik doe al zoveel jaren onderzoek, en heb duizenden uren films gekeken, teksten gelezen, er is niet veel waar ik nog van opkijk of van uit balans raak. Natuurlijk is dat wat ik nu met heel veel mensen zie gebeuren, toen ik me in alles verdiepte met mij ook gebeurd. Ook ik kon niet geloven wat ik las, wat ik zag en wat ik hoorde.

De donkere tunnel

Ik denk dat iedereen door diezelfde donkere tunnel moet gaan. Dat iedereen die stukje bij beetje ontdekt hoe de wereld werkelijk in elkaar zit dezelfde mechanismen van zijn of haar geest ontmoet. De eerste is ontkenning: dat kan niet waar zijn, zo zijn mensen niet, en zeker de overheid niet. Daarna volgt een periode van diepe ontgoocheling en van proberen te redden wat er te redden valt. Je kunt niet alle mensen waar je altijd vertrouwen in had, en ook de nieuwszenders waar je je altijd op kon verlaten, in een klap wegzetten als allemaal bedrog en leugenaars. Dat zou te veel zijn voor je zelfvertrouwen, voor je zekerheden die je toch ergens nodig hebt. Dat is te pijnlijk, dus je tracht jezelf (vooral jezelf) wijs te maken dat die ene krant waar je zo veel vertrouwen in had, toch echt wel anders is dan de anderen (in mijn geval waren dat NRC Handelsblad en de Standaard en de Knack in België) en niet meedoen met die andere leugenachtige kranten. Kijk de Telegraaf daar was je al lang van op de hoogte. Maar dat ook 'jouw' veelgelezen kranten niet beter zijn, dat kun je niet aanvaarden. Nog niet.

Licht durven toelaten

En dan zijn er de mensen die je hoog achtte en die je wil 'redden' voor jezelf. Ik had altijd een hoge waardering voor Wim Kok, premier Kok; begonnen als vakbondsman, strijdend voor de arbeiders, en langzaam steeds hoger op de politieke ladder. Maar achteraf gezien ook steeds lager op de morele ladder. Wat er in Srebrenica gebeurde terwijl hij Premier was, kon echt de toets der kritiek niet doorstaan. Toen begon mijn beeld van hem te veranderen. Maar toen hij een commissariaat aannam bij banken zoals de China Construction bank, en ook bij Shell. Toen viel hij voor mij echt van zijn voetstuk. Daar was ik een tijdje echt door ontgoocheld. Want toen ging ik door dezelfde fase waar nu heel veel mensen doorheen gaan. Je gaat aan jezelf twijfelen: Ben ik dan zo stom, dat ik dat niet doorhad.? Heb ik dan geen mensenkennis? Heb ik me zo vergist? Ook president Clinton had ik eventjes hoog staan, zijn sympathieke manier van doen, zijn schijnbare openheid, nu ja inderdaad schijnbaar. Maar dat duurde niet lang daarvan had ik al snel door dat hij niet was wat hij deed uitschijnen naar de wereld. Bush was een republikein daarvan verwachtte ik al niet veel goeds. Wat ook terecht bleek te zijn.

De ontluisterende waarheid

Maar ook ik had een beeld van democraten, en met Barack Obama trapte ik er toch weer even in, het leek zo geweldig, een zwarte man president van Amerika, en dan zijn slogan: 'Yes we can' ja we vergisten ons even in 'We' dat was niet hij met het volk. Dat was hij met zijn criminele deep-state.. En inderdaad hij kon het, meer oorlogen starten dan wie dan ook voor hem, meer mensen opofferen, meer kwaad aanrichten. Na een tijd zag ik door de façade heen. En iedere keer als er zo'n illusie in rook opging was ik toch altijd even uit balans. Dacht na over mijn waarneming en mijn naïviteit, was ik dan echt zo onnozel dat ik het pas zag? Uiteindelijk is er in mijn beleving niemand overeind gebleven. Nu ja eentje dan.

Prinses Irene, dat was in mijn ogen de enige persoon die zich binnen een veld van elite kwaad handhaaft als integer. Hoewel mijn pendel zegt dat ze niet goed is en niet integer. En hopta daar gaan we weer. Haar natuurliefde en imago is precies dat, een imago, een façade. Weer een illusie minder. Maar ik ben het inmiddels gewend dat niets maar dan ook niets is wat het lijkt.

Compassie

En daar heb ik minstens 20 jaar aan kunnen wennen, de eerste jaren ontdekte ik al heel veel. En alles wat er daarna afbrokkelde ging niet met enorme grote stappen zoals nu gebeurt. Ik voel compassie met degenen die nu elke dag wakker worden. Die eindelijk beginnen te zien, dat de wereld van politiek en geld en grote corporaties bijna volledig verrot is. Dat de wereld op de rand van de afgrond is gebracht door deze leiders en misleiders, en natuurlijk de 'slapende' volgelingen die zonder nadenken doen wat van hen wordt gevraagd. Nu wakker worden moet verschrikkelijk zijn, gelukkig is onze geest meestal mild en laat ons de puzzel stukje voor stukje ontdekken maar dan nog steeds, is het teveel.

Wakker worden wat is dat eigenlijk?

We zeggen het steeds maar wat bedoelen we ermee. Iedereen wordt wakker of beter gezegd 'bewust' door een klein iets. Een voorval een situatie waarbij je voelt en ziet dat dingen niet kloppen, niet juist zijn. Dat kan van alles zijn. Sommige mensen begonnen bewustzijn te ontwikkelen toen ze zelf of een dierbaar familielid ziek werd, zo ziek dat deze in het ziekenhuis behandeld moest worden bv tegen kanker. Daar begon die persoon te zien, dat de behandelingen van deze ziekte vaak erger zijn dan de ziekte zelf. Ik weet het heel veel mensen ondergaan braaf de behandelingen zonder zich ooit een vraag te stellen. En een klein percentage wordt desondanks beter. Genezingen worden door de industrie gemeten in het tijdsbestek van 5 jaar maximaal. Maar er zijn gelukkig steeds meer mensen die wel een vraag stellen. Bv waarom wordt iemand alleen maar zieker van chemo kuren. Behandelingen die bedoeld zijn om je gezond te maken kunnen toch niet zo vernietigend zijn dat je er zoveel schade door oploopt. Dat kan toch niet kloppen? Dat hele delen van je lichaam niet meer functioneren? Mensen die

zich vragen stellen, komen op andere oplossingen uit, meer natuurlijke minder schadelijke oplossingen, die natuurlijk volkomen afgekeurd en belachelijk worden gemaakt door de medische farma industrie. Cannabis bijvoorbeeld, je denkt toch niet dat je het daarmee gaat redden zei de oncoloog laatdunkend tegen mijn liefste toen hij besloten had zijn kanker zelf te genezen, met een dieet, voedingssupplementen en cannabisolie.

Hij redde het en zijn lichaam bleef intact, geen operaties, of hormoonkuren waardoor je je man-zijn verliest. Geen chemo of bestralingen. Gewoon een streng dieet, en een stressvrije situatie, en goede ondersteunende voedingssupplementen, zuurstofperoxide en Cannabisolie. Meer niet en dat 9 maanden lang, en daarna was hij beter nu al 7 jaar, genezen. Hij stelde zich vragen omdat hij zijn vrouw verloor aan de vreselijke behandeling die zij onderging voor haar pancreas kanker. Ten eerste onderging zij een operatie die is uitgevonden in 1917, ja u leest het goed 100 jaar geleden, en sindsdien niet veranderd. Een vreselijke operatie waarbij ze een aantal belangrijke organen halveren of weghalen. Erna kun je nooit meer normaal eten. Daarna diverse chemokuren. Die steeds een paar maanden leken te helpen. Maar natuurlijk kwam de kanker terug. Terwijl ze samen deze lijdensweg, want dat is het, gingen, begonnen ze zich vragen te stellen, en begonnen zelf onderzoek te doen. Wat zijn er voor alternatieven, en ze kwamen heel veel mogelijke alternatieven tegen. Niet alles konden ze proberen, en uiteindelijk bleken de oplossingen die ze vonden, voor haar te laat, er was al te veel schade aangericht. Het immuunsysteem was al helemaal kapot gemaakt. Want dat ontdekten ze, al onderzoekend dat je een geweldig eigen systeem hebt wat je geneest, zonder grote ingrepen.

Dus toen hij zes maanden na haar overlijden zelf kanker had ontwikkeld (ook een klassiek verhaal, kanker treedt meestal op na hevige langdurige stress of een trauma) besloot hij om alles wat ze samen ontdekt hadden toe te passen. En dat had succes. Hij is er nog en is bewust geworden door deze diep rakende ervaring. Bewust van hoe de medische wereld werkt, en als restauranthouder was hij zich al bewust van de voeding en de voedingsindustrie, en kookte al altijd bewust, biologisch, eerlijk voedsel. Geen industrieel voedsel. Dus hij was eerst bewust geworden via ziekte en dood. En dan eerst de genezingsmethoden en later de voeding, en dan steeds verder, de politiek, de corporaties, de banken, en zo gaat het bij velen..

Februari 2021